

Aftonbladet.- 07.10.2022

Anders Lindberg

Finns chansen att putin jagas på flykt?

Чи є шанс, що путіна переслідуватимуть у бігах?

Редакційна стаття шведського видання «Aftonbladet» присв'ячена аналізу перемог Збройних сил України, які дуже вміло вели війну, Захід не відступив, а можливості російських частин виявилися значно гіршими за очікувані. Атака в. путіна на Україну видається однією з найбільших помилок у сучасній військовій історії. На думку автора, Швеція має направити більше зброї, і не в останню чергу грошей, Україні.
<https://www.aftonbladet.se/ledare/a/GM3JKq/finns-chansen-att-putin-jagas-pa-flykt>

Man ska vara försiktig med önsketänkande. Men rapporterna inifrån Ukraina blir allt mer hoppfulla. By efter by befrias av ukrainska styrkor och den ryska armén ser ut som ett korthus i både i stridmoral och materiel.

Skenomröstningarna på ockuperad mark om anslutning till Ryssland börjar framstå som allt mer av ett misstag. Dessa områden befrias nu i än snabbare takt av Ukraina.

Spekulationer

Till och med i rysk TV framförs för första gången viss kritik av Putin liksom bland ryska regimvänliga bloggare. På ryska sociala medier spekuleras i om Putin själv har planer på att fly till Syrien eller Iran.

Det går, enkelt uttryckt, åt pipsvängen för ryssarna.

Orsakerna till detta är flera. Ukrainas väpnade styrkor har fört kriget på ett mycket skickligt sätt, väst har inte backat undan och förmågan hos de ryska förbanden var betydligt sämre än väntat.

Gigantisk blunder

Putins förnyade anfall på Ukraina ser ut att vara ett av den moderna militärhistoriens största blunders.

Och genom Rysslands mobilisering har för första gången även den vanliga ryska medelklassen börjat upptäcka att kriget inte alls är någon annans krig, någon annanstans.

Deras söner kallas nu in, snabbutbildas och ska skickas som kanonmat för Ukrainas artilleri. Det är inte konstigt att stora grupper av unga män nu flyr Ryssland.

Hur lång tid kan det ta innan Vladimir Putin själv följer dem i spåren?

Regimens undergång

Frågan kräver en mental omställning. För hur ser egentligen en ukrainsk seger över Ryssland ut? När kriget inleddes trodde få att Ukraina skulle klara särskilt många veckor eller ens dagar. Nu ser det allt mer ut som en tidsfråga innan Ryssland kan förlora.

De senaste veckornas utveckling har höjt insatserna. Vladimir Putins hot om att använda kärnvapen ser inte längre så tomma ut. Även om det sannolikt skulle betyda både hans och den nuvarande ryska regimens undergång.

”Avputinisering”

Men det mest troliga är trots allt att kriget fortsätter med konventionella vapen, fram till att ryssarna har fått nog.

För Sveriges och EU:s del borde vi därför försöka bidra med mer vapen och inte minst pengar snabbare än idag. Ukraina har genom sin offensiv nu en verklig chans att befria stora delar och i förlängningen kanske hela sitt land.

Vår hjälp kan avgöra.

För så hänger det ihop. Enda vägen till hållbar fred i vår del av världen är att Putin försvinner från den politiska scenen och Ryssland "avputiniseras".

Vi har redan sett vad alternativet är.